



Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

Nieuwsbrief februari 2022

Beste leden van de bewonersvereniging,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2022.

Ze slapen nog maar als het wat warmer wordt komen de egels weer te voorschijn en bestaat er kans dat je ze tegen komt. We mochten een verhaal over egels plaatsen van Casper Janssen in onze nieuwsbrief. In de toekomst zullen we nog meer artikelen van hem zien.

Ook treft u weer een verhaal over een van onze medebewoners aan. U heeft hen zeker wel een keer langs zien komen op hun eivormige ligfietsen. Johannes en Martijn vertellen erover.

Tevens stuurde "onze boswachter ons een paar links over het Zuigerplasbos

We wensen jullie veel leesplezier

Namens het bestuur

| | |
|-------------------|-----------------|
| Cees Basemans – | Voorzitter a.i. |
| Ted Hoek – | Secretaris |
| Eelco Schrijver – | Penningmeester |





Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

De Egel

Caspar Janssen schrijft regelmatig stukjes voor De Volkskrant over de dieren in de natuur. Omdat veel van deze dieren ook bij ons in de wijk voorkomen hebben wij hem gevraagd om artikelen over te mogen nemen in onze Nieuwsbrief.. Hij heeft ons toestemming verleend om deze verhalen over te nemen zolang wij vermelden dat hij de auteur is en de De Volkskrant de uitgever.

Als huisdier is een egel niet erg geschikt, weet dierecoloog Anouschka Hof. Het beestje stinkt nogal en dat stekelige is niet alleen een kenmerk van zijn uiterlijk, maar ook van zijn humeur. Het is natuurlijk een wonderlijk dier, met die stekels. Het zijn er ongeveer 7.000, althans bij onze egel, de West-Europese. Het zijn dikke, holle haren, verstevigd met keratine. Ze hebben die stekels hoofdzakelijk voor hun veiligheid. Als ze zich bedreigd voelen, rollen ze zich op tot een balletje. Dat is enorm effectief tegen allerlei soorten roofdieren. Want reken maar dat die stekels zeer doen. Een vos zal niet zo gauw een gezonde, volwassen egel pakken. Alleen dassen zijn in staat om die bal van de egel open te trekken en de egel van binnenuit op te eten. Dassen en bepaalde uilen, zoals de oehoe. 'Voor dat oprollen hebben egels een speciale spier. Ze zitten zo ruim in hun vel dat ze een balletje kunnen maken. De eerste taxidermisten – preparateurs van dieren – hadden geen idee wat ze ermee aanmoesten. Ze vulden de egel op, maar dan zag het opgezette geheel eruit als een ballon. 'Veel mensen vragen zich af: worden egeltjes met stekels geboren? Het antwoord is: ja. Maar die baby-egels hebben een velletje over hun stekels. Binnen tien minuten nadat ze zijn geboren komen de stekeltjes er dan doorheen.' 'EGELS ZIJN NOGAL SOLISTISCH. Ze zijn niet territoriaal, ze vechten niet met elkaar, maar ze zijn gewoon een beetje op zichzelf. Als ze geboren worden, tussen mei en augustus, blijven de jongen nog een tijdje in het nest bij moeder – de vader is dan allang weer weg. De eerste winterslaap brengen de jongen samen door, daarna gaan ze hun eigen weg. 'Overdag slapen ze her en der in nesten, onder heggen, struiken of takkenbulten. Ze hebben geen vaste, eigen nesten. Ze zijn altijd alleen, maar soms zie je dat twee zusjes samen optrekken en samen van een nest gebruik maken. 'Egels gedragen zich erg vrij en zijn niet bang. Ze zijn enorm lawaaierig, ze grommen, snuiven, snurken en smakken. Ze zijn ook erg luidruchtig tijdens de voortplanting. Die kan uren duren. Je hoort wel verhalen over egels die mensen uit hun slaap houden. In ieder geval maken ze zich over geluid geen zorgen.' 's NACHTS GAAN ZE OP ZOEK naar eten. De egel is vooral een insectivoor, hij eet graag regenwormen en slakken – ideaal voor in de moestuin. Als ze zo naar eten zoeken, hebben ze geen haast. Maar ik heb gezien hoe ze de weg oversteken; ze weten dat er dan gevaar schuilt. Ze spannen dat overtollige vel aan, dat normaal over de grond sleept, er komen vier best lange pootjes onderuit en dan trekken ze een sprintje naar de overkant. Dat houdt je wandelend niet bij. Desondanks worden ze volop doodgereden. 'In Engeland werden op een gegeven moment veel minder dode egels aangetroffen op de weg. Zo ontstond de indruk dat het slechter met ze ging. Ik heb toen twee zomers lang 44 egels in een agrarisch gebiedje in Oost-Engeland gevolgd. Ik heb ze een zendertje opgeplakt met een lichtgevend staafje erop. 's Nachts liep ik rond met een antenne om ze te identificeren. En dan kon ik ze door dat lichtje al vanuit de verte zien. 'Zo ontstond een beeld van hun gedrag, van hun terreingebruik, van de gevaren. Er waren enorme onderlinge verschillen. De vrouwtjes waren meestal wat aan het rondwandelen in het dorp, de mannetjes liepen tussen de dorpjes, op zoek naar die vrouwtjes. Ik deed alles te voet, maar voor één mannetje had ik de auto nodig, dat was net een marathonloper. Aan de andere kant was er een vrouwtje waarvan ik altijd wel wist waar ze zat, ook zonder zender. 'Het staat inmiddels wel vast dat het slechter gaat met egels. In de stedelijke omgeving heeft de egel het moeilijk omdat mensen steeds nettere tuintjes hebben, met schuttingen en muurtjes. Op het platteland, in Engeland, is de oorzaak:



Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

de das in combinatie met intensieve landbouw. Ook in Nederland kan dit een probleem zijn. De das is, sinds hij beschermd is, flink toegenomen in aantal. Egels en dassen leven vaak in dezelfde omgeving, eten hetzelfde voedsel, met dat verschil: de das eet ook de egel. 'Maar toch: egels en dassen hebben altijd zij aan zij geleefd in een kleinschalig cultuurlandschap met veel heggen. Daarin vond de egel bescherming. Hij heet niet voor niets hedgehog in het Engels. Ook 'mijn' egels bleven vaak in de buurt van een heg. Als een egel zich daarin oprolt tot een bal, denkt de das: dan pak ik wel een regenworm. 'Ik denk dus dat het een samenspel is: meer dassen en een landschap waarin minder bescherming is voor de egel. Want die kleine grasveldjes met heggen zijn in Engeland in hoog tempo verdwenen. En in Noord-Nederland, met die eindeloze grasvelden, daar heeft de egel al helemaal niets te zoeken buiten de dorpen.' 'JE MOET DE EGEL VOORAL NIET als huisdier houden, zoals soms gebeurt. Omdat hij 's nachts leeft en luidruchtig is, maar ook omdat hij vlooiën heeft en stinkt, en omdat hij best grumpy is, sikkeneurig. 'Wat hem speciaal maakt, vind ik, is dat hij anders dan de meeste zoogdieren helemaal niet schichtig is; hij loopt niet weg als hij je ziet. Je ziet dan al snel dat hij persoonlijkheid heeft. Als ik een van de egels die ik volgde had gevonden, noteerde ik altijd wat hij aan het doen was. Dan ging ik zitten, op een afstandje, en vaak kwam die egel dan naar me toe, en liep vlak langs me, zonder op of om te kijken. Het maakt hem niet uit of jij daar zit, hij gaat gewoon onverstoord zijn eigen gang.

' **Anouschka Hof (35) is dierecoloog. Ze promoveerde in Londen (Royal Holloway Universiteit) op haar onderzoek naar egels in Engeland. Ze werkt aan de landbouwuniversiteit van Zweden, in Umea**

Wat met egels in je eigen tuin?

Geef egels nooit melk, dat is dodelijk voor ze. Naast insecten en slakken die ze zelf heel goed kunnen vinden kan je eventueel paddenstoelen, bessen en appels voor ze klaar leggen. Ook kattenvoedsel uit blik komt overeen met het natuurlijke voedsel van de egel. Egels houden van ruimte; een tuin is daarom een te kleine leefomgeving. Je kunt het hen gemakkelijker maken door ervoor te zorgen dat er openingen in de schutting en heggen met de burens zijn zodat ze hier door heen kunnen. Egels zijn goede zwemmers maar als de oevers (vlonders) te hoog liggen kunnen ze er echt niet uit komen en verdrinken dan. Een klein loopplankje komt dan zeer van pas

Tuinendag

SAVE THE DATE!

We zijn blij te kunnen vermelden dat Ciska en Nel ook dit jaar een tuinendag willen organiseren. Tijdens een tuinendag bezoeken we enkele tuinen in Nederland onder het genot van een lunch en (in dien u wenst) een diner.

Noteert u de datum vast in uw agenda; **Zaterdag 25 juni 2022**

Inhoudelijke informatie volgt zodra het programma gereed is.



Bewonersvereniging Flevo Golf Resort



Ken je buren

Zo nu en dan schieten er één of twee witte bananen door het Golfresort. Twee ligfietsen. De berijders zullen zich even aan u voorstellen: Johannes en Martijn. Ze zijn sinds 1993 bij elkaar en sinds vier jaar wonen zij aan de Albatroslaan. Al ruim 17 jaar fietsen zij op en in verschillende ligfietsen. Een ideaal vervoersmiddel om snel, droog en comfortabel lange afstanden af te leggen en vooral erg geschikt voor fietsen in de polder.

Sinds een jaar of 13 fietsen ze in een Quest van Velomobiel. Deze ligfietsen worden in Dronten gebouwd en van daaruit over de hele wereld verkocht. Het grote voordeel van de Quest is de aerodynamica. Met dezelfde inspanning als op een "gewone" fiets ga je veel sneller. En nee, geen pijn in de nek ;-)



Martijn werkt als violist en als leerkracht in het basisonderwijs. Minimaal twee keer per week gaat hij met de ligfiets naar Emmeloord, zo'n 37 kilometer enkele reis (ongeveer een klein uurtje fietsen). Een mooie route, met de Ketelbrug als kuitenbijter. Door af en toe een boodschap of tochtje voor het plezier te maken komt de teller dan wekelijks op ongeveer 150-200 kilometer. En daarvoor krijgt hij gratis conditietraining, de nodige buitenuurtjes met mooi uitzicht en mentale ontspanning na een dag werken.



Johannes werkt als programmeur bij een grote bank en is sinds het uitbreken van Corona nog steeds voornamelijk thuis aan het werk. Af en toe fietst hij naar Amsterdam, een flinke tocht van 57 kilometer heen en aan het eind van de dag weer terug. Niet een geschikte afstand om meerdere keren per week te fietsen, maar voor af en toe een prima alternatief voor auto of OV.

Vakanties met de fiets zijn in het verleden wel gedaan, bijvoorbeeld naar Engeland en Schotland, een rondje IJsselmeer en afgelopen zomer naar de NOP. Door het ontwerp van de fiets is het meenemen



Bewonersvereniging Flevo Golf Resort

van tent, slaapmatjes, slaapzakken, kleding en overige kampeerbenodigdheden geen probleem. En mocht er te weinig plek zijn: ze hebben ook nog een karretje voor extra bagage.

Af en toe is de infrastructuur wat minder goed ingericht op ligfietsers. Zo kwamen Johannes en Martijn tot hun verbazing tijdens hun fietstocht in Engeland op een mooi fietspad een brug tegen waar eerst verspringende hekjes stonden, waar de ligfietsen niet tussendoor konden en dus overheen getild moesten worden. Daarna waren er 4 traptreden om op de brug te komen. Aan de andere kant van de brug het omgekeerde verhaal.



Fietsen als deze Quest mogen op het fietspad en op de weg rijden omdat ze breder zijn dan 75 cm. Dat laatste mag niet als er specifiek een verbodsbord voor fietsen aanwezig is. Dat is op de meeste dreven in Lelystad het geval. Bochtige fietspaden zijn geen probleem, krappe bochten wel en ook zijn doorgangen naast slagbomen soms aan de krappe kant. Bij de Maximacentrale is de slagboom gelukkig hoog genoeg om onderdoor te kunnen fietsen.

Het gewicht van de Quest is hoog, zo'n 37 kilo. Met het eigen gewicht en de bagage erbij zijn tochten waarbij je veel moet remmen en optrekken behoorlijk vermoeiend.

De Quest is ontworpen om zo efficiënt mogelijk de luchtstroom langs de fiets te leiden. Het model is getest in een windtunnel en haalde daar goede scores. Dat is vooral te merken wanneer je recht tegen de wind in fietst. Met een beetje training haal je dan toch al snel 35-40 km/uur. De fiets is voorzien van 3x9 versnellingen, genoeg om op elke snelheid prettig te trappen. Er zijn richtingaanwijzers aanwezig, een verstelbare koplamp, LED verlichting, mistlicht achter en remlicht. En niet te vergeten een flinke claxon, want de snelheid kan behoorlijk oplopen en het is prettig om medeweggebruikers op tijd te kunnen waarschuwen. Want de fiets is ook stil. Het enige geluid dat je hoort zijn de banden op het wegdek, dat door de kast van de fiets wel iets versterkt wordt, maar te weinig om andere fietsers of scooterrijders erop attent te maken dat je ze nadert.

Buurtbus Lelystad

Weer of geen weer, de Buurtbus rijdt voor u!

Lijkt het u leuk om als chauffeur op de buurtbus te rijden; stuurt u dan een bericht naar secretaris@buurtbuslelystad.nl of kijkt u op de website www.buurtbuslelystad.nl.





Bewonersvereniging Flevo Golf Resort



Onze boswachter, Vahid Dizdarevic, stuurde ons een paar links met informatie over de werkzaamheden en het beheer in het Zuigerplasbos

Onderstaand treft u deze aan..

Voor Q&A: zie <https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/veelgestelde-vragen>

Meer over het waarom van ons beheer, zie <https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/visie-en-beleid>

Wat ook leuk is om te lezen zijn de verschillende natuurverhalen, o.a. over bos en vele andere thema's, zie <https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurverhalen>

Over het bosbeheer zijn ook verschillende animaties gemaakt, zie <https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout> en https://beeldverhalen.staatsbosbeheer.nl/dunnen?_ga=2.128420364.1420887139.1642578666-323247419.1631797546

Veel lees- en kijkplezier!